

## **Onvoorwaardelijke liefde..... voor jezelf!**

### **Mama....**

Vandaag is het de sterfdag van mijn mama. Het is alweer 37 jaar geleden, dat de wereld van papa, mijn zus en mij abrupt tot stilstand kwam. Ik was 12, mijn zus 16 en mijn vader 48. Mijn moeder mocht maar 48 jaar worden.

### **Ze zouden nu 85 jaar zijn, als ze niet dood waren gegaan....**

Vanmiddag ga ik met mijn zus naar het kerkhof. Een bloemetje brengen. Herinneringen ophalen. Samen staan aan het graf van de twee mensen die ons het leven hebben geschonken. Ik kijk daar naar uit. Liever zou ik natuurlijk een saaie zondag doorbrengen in een bejaardenhuis. Ze zouden immers 85 jaar zijn, als ze niet dood waren gegaan. Waarschijnlijk zou er dan eerst koffie gedronken zijn en daarna zou er drank op tafel komen. Maar nu ze dan toch dood zijn, vind ik het fijn om samen met mijn zus bij hun leven stil te staan.



### **Coebergh, Heineken en La Bohème bonbonnetjes.....**

Mijn moeder dronk bessenjenever, Coebergh. Soms dronk ze dat zoveel, dat ze er een rood mondje van kreeg. Keigrappig. Mijn vader dronk bier; Heineken.

Twee mooie mensen. Ik kom uit wat je noemt een warm nest. Traditionele rolverdeling; strenge papa, lieve en verzorgende mama. Allebei een warm hart, veel liefde om te delen. Veel humor ook.



Mijn moeder kwam uit een groot gezin en op zondag kwamen we met de hele familie bij elkaar bij Grootje. Daar dronken we koffie, met La Bohème bonbonnetjes. Mijn Grootje had een ratio van 3:1. Ze haalde de bonbonnetjes uit de kast en stopte er dan een in haar mond. Dan ging het doosje rond en nam ze er zelf natuurlijk ook eentje. Dan ging het doosje terug in de kast en verdween de derde in haar mond.

### **Het heeft me onzeker gemaakt....**

Nu wordt het me pas langzaam duidelijk hoeveel invloed het op mijn leven had, mama zo jong te verliezen. Het draait om de onvoorwaardelijkheid van haar liefde voor mij. In het alleen maar jezelf hoeven te zijn en te voelen dat dat goed genoeg is. Bij het verliezen van mijn moeder, ben ik ook dat gevoel verloren. Het heeft me onzeker gemaakt. Dat sijpelt door, in de rest van je leven. Dat is jammer, want bij mij had het tot gevolg, dat ik mezelf ging aanpassen.

### **Tot nu.....**



Tot nu. Ik ben mezelf aan het terugvinden. Een kleine 4 maanden geleden ben ik Vlinderss gestart. Een vlinder staat voor reïncarnatie. Vlinderss, dat ben ik. Op weg naar de beste versie die ik van mezelf kan zijn. Het starten van Vlinderss helpt mij om mezelf terug te vinden. Ontwikkelde gedragspatronen af te breken. De loden jas van "niet-goed-genoege" draadje voor draadje vervangen in een als gegoten zittend "dit-ben-ik"-colbert.



### **Een fantastische zus.....**

Weet je wat zo gaaf is? Dat er steeds nieuwe mensen op je pad komen, die je daarbij helpen. Ik ben al zo gezegend met een fantastische zus en een grote kring van lieve vrienden. De meesten zijn al lang in mijn leven. Met twee ben ik al 38 jaar vriendin (wat eigenlijk onmogelijk is, omdat er één steeds 29 jaar wordt). Heel vaak zien we elkaar niet, maar dat is niet erg. De vriendschap is onvoorwaardelijk. "Zijn" is genoeg.

### **Erna, Mark, José-Anne, Ria; bedankt!**

In het ondernemerschap, kom ik veel nieuwe mensen tegen. Ze geven me datzelfde gevoel. Ben gewoon jezelf; "zijn" is genoeg. De eerste die ik tegenkwam was Erna Hagoort. Een kei op het gebied van koude acquisitie, eigenaar van [Telegils](#). Ze heeft me veel geleerd en gaf me zoveel meer, dan we hadden afgesproken. Ze gaf me vertrouwen en warmte. Ze geloofde al in mij, toen ik zelf nog niet zover was.

Dan Mark de Roo, eigenaar van [Cama y Cava](#). Daar hebben we onlangs ons 25-jarig huwelijk gevierd. Zo'n fijne plek, ons stukje paradijs op aarde. Als God wat later op de wereld was gekomen, zou hij niet in Frankrijk, maar in Platja d'Aro hebben geleefd. Mark maakt gewoon tijd vrij om met mij te sparren over de toekomst van Vlinderss. Deelt zijn kennis, geeft tips en helpt me mijn bedrijf op te bouwen, zomaar!

Dan een van mijn eerste verkoopgesprekken, met José-Ann Ockhuijzen van [Energiek Enzo](#) en sinds kort ook nog van de [Zoete Citroen](#). Een vrouw met een missie en een tomeloze energie. Ze stimuleert me op zoek te gaan naar wat mijn passie is.

Nog zo'n heerlijk mens; [Ria Kaashoek](#). Ik heb haar nooit ontmoet, maar heb de Facebook Marketing Module van haar aangeschaft. Deelt heel veel kennis in haar modules, echt ook praktisch inzetbaar. Heeft het over zaken waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Want ik

ben een leek op het gebied van sales en marketing. Maar doet dat zo eerlijk en oprecht, dat ik het snap.

**Jezelf zijn, is het mooiste geschenk dat je jezelf en je omgeving kunt geven....**

Zomaar vier mensen, die op mijn pad zijn gekomen. Die ik vandaag even in het zonnetje wil zetten. Omdat ze me geven, wat ik bijna kwijt was geraakt. Jezelf zijn is het mooiste geschenk dat je jezelf en je omgeving kunt geven!

Dus ook jij, die de moeite neemt om deze blog te lezen; bedankt dat jij bent wie je bent!

Fijne zondag allemaal!

Tanja.